

# ‘Ο πυρήνας τοῦ μηνύματος τοῦ Ἰησοῦ:

## “Ἡ Βασιλεία τοῦ Θεοῦ καὶ ὁ Γιὸς τοῦ Ἀνθρώπου”

by

CHRYS C. CARAGOUNIS

### B. ‘Ο Γιὸς τοῦ Ἀνθρώπου στὴν Διδασκαλίαν τοῦ Ἰησοῦ

‘Η ἔκφρασις *Γιὸς τοῦ Ἀνθρώπου* εἶναι ἐξ ἵσου ἀκατανόητος στὴν Ἑλληνικὴν γλῶσσαν ὅπως καὶ στὴν Ἀγγλικὴν, Γερμανικὴν, Σουηδικὴν, κ.ἄ. γλῶσσες. ‘Η ἔκφρασις εἶναι Ἐβραϊκὴ καὶ Ἀραμαϊκή. Στὴν κυριολεξίαν της ἡ ἔκφρασις «*υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου*» σημαίνει «ἔνα δεῖγμα τοῦ ἀνθρωπίνου εἴδους». Ως ἐκ τούτου, ἡ ἔκφρασις εἶναι ἀντιπροσωπευτική, δηλ. σημαίνει «ὁ ἄνθρωπος». Στὴν Κ.Δ., ὅμως, ἡ ἔκφρασις αὐτὴ χρησιμοποιεῖται μὲν ἔνα πολὺ ἰδιαίτερον περιεχόμενον καὶ εἶναι μία ἀπὸ τὰς προσωνυμίες τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ. Ἀλλὰ ἂς ἰδοῦμε τὰ πράγματα ἀπὸ τὴν ἀρχήν.

#### 1. Ἡ Ιδέα περὶ Γιοῦ τοῦ Ἀνθρώπου στὴν Παλαιὰν Διαθήκην καὶ στὸν Ἰουδαϊσμόν

‘Η Π.Δ. χρησιμοποιεῖ τέσσερεις ἐκφράσεις ποὺ στὴν μετάφρασιν τῶν Ἐβδομήκοντα ἀποδίδονται ως «ὁ Γιὸς τοῦ Ἀνθρώπου», τὶς Ἐβραϊκές: (α) **Βεν Αδαμ** (*Γιὸς τοῦ Αδαμ* [ $< \text{αδαμα} = \gamma\tilde{\eta}$ ] 154 φορές), (β) **Βεν Ις** (*Γιὸς τοῦ*

’Ανδρός, 3 φορές), **Βεν Ενος** (Γιὸς τοῦ Ἀνθρώπου, 1 φορά), καθὼς καὶ τὴν ’Αραμαϊκήν **Βαρ Ενας** (Γιὸς τοῦ Ἀνθρώπου, 3 φορὲς, ὅλες στὰ Ἀραμαϊκὰ κεφάλαια τοῦ Βιβλίου τοῦ Δανιήλ).<sup>1</sup>

Τὰ δύο βιβλία τῆς Π.Δ. στὰ ὁποία ἀπαντᾶται ἡ ἔκφρασις συχνότερα εἶναι οἱ Ψαλμοὶ (30 φορές) καὶ τὸ Βιβλίον τοῦ Ἰεζεκιήλ (94 φορές).

Ἐκεῖνο, ὅμως ποὺ δημιουργεῖ ἐντύπωσιν εἶναι ὅτι ἡ ἔννοια τῆς ἔκφράσεως «ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου» ἢ στὸν πληθυντικὸν «οἱ υἱοὶ τῶν ἀνθρώπων» δὲν εἶναι πάντοτε κολακευτικὴ. Ἡ ἔκφρασις ἀναφέρεται μίαδύο φορὲς μὲ κάπως θετικὴν σημασίαν, μερικὲς φορὲς μὲ οὐδετέραν σημασίαν καὶ πολλὲς φορὲς μὲ ἀρνητικὴν σημασίαν. Ἐπὶ παραδείγματι, στὸ Βιβλίον τῶν Ἀριθμῶν 23:18 διαβάζομεν «ὁ Θεὸς δὲν εἶναι ἄνθρωπος νὰ ψευσθῇ, οὕτε υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου νὰ μεταμεληθῇ»; στὸ Ἰώβ 25:6: ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου εἶναι σκάληξ, ἐνῶ κατὰ τὸν Ψαλμὸν 12:1-2 οἱ υἱοὶ τῶν ἀνθρώπων εἶναι ἀσεβεῖς, ψεῦτες καὶ δόλιοι, τὸ δὲ ἐδ. 8 δίνει μίαν ἀπαίσιαν εἰκόνα παρανομίας: «οἱ ἀσεβεῖς κυκλοφοροῦν ἐλεύθερα, ὅταν ἡ ἀχρειότης ὑψωθῇ μεταξύ τῶν υἱῶν τῶν ἀνθρώπων». Ἀλλὰ ἀκόμη καὶ οἱ οὐδέτερες συνάφειες παρουσιάζουν τὸν Γιὸν τοῦ Ἀνθρώπου ὡς ἀσήμαντον (Ἰώβ 25:6), προσωρινὸν καὶ βραχύβιον (Ψαλ 89:47), ἀδύνατον (Ψαλ 146:3), καὶ ἐφήμερον καὶ φευγαλέον (Ἡσ 51:12). Ἀκόμη καὶ στὸ Βιβλίον τοῦ Ἰεζεκιήλ ἡ ἔννοια δὲν εἶναι θετική μ' αὐτὴν τὴν προσωνυμίαν προσαγορεύει ὁ Θεὸς τὸν προφήτην, ὁ ὁποῖος ἔχει ταυτισθεῖ μὲ τὸ διεστραμμένον καὶ ἀναρχικὸν ἔθνος του καὶ ὡς ἀντιπρόσωπος του ἔχει πάρει τὴν θέσιν τοῦ ἀμαρτωλοῦ καὶ ἐλεεινοῦ λαοῦ τοῦ Ἰσραήλ.

---

<sup>1</sup> Γιὰ λεπτομερέστερη ἔκθεσιν τῶν δεδομένων, βλ. C. C. Caragounis, *The Son of Man. Vision and Interpretation* (WUNT 38), Tübingen: Mohr 1986, 48 κ. ἔ.ἔ

Δημιουργεῖ, λέγω, ἐντύπωσιν ὅτι ὁ Κύριος μας ἐπῆρεν ἔναν τέτοιον ὄρον μὲ τόσον ἀρνητικὲς συνάφειες κι' ἔννοιες στὴν Π.Δ. καὶ τὸν ἔκαμε τὴν πιὸ προσφιλῆν του προσωνυμίαν.

Ἄλλὰ πῶς, ἄραγε, ἥτο τοῦτον δυνατόν; Τοῦτο θὰ τὸ ἰδοῦμεν στὸ Βιβλίον τοῦ Δανιήλ.

## 2. Ὁ Γιὸς τοῦ Ἀνθρώπου στὸ Βιβλίον τοῦ Δανιήλ

Ἐδῶ ἡ ἔκφρασις ἀπαντᾶται πέντε φορὲς ἀλλὰ μόνον ἔνα χωρίον εἶναι σημαντικὸν διὰ τὴν μελέτην μας. Στὸ μεγάλο ὄραμα ποὺ βλέπει ὁ Δανιήλ στὸ ἔβδομον κεφάλαιον, ἀφ' οὗ παρελάσουν τὰ τέσσερα θηρία τὰ ὅποια ἀντιπροσωπεύουν τέσσερεις βασιλεῖες, καὶ ἔλθει ἡ ὕρα νὰ κριθοῦν, ὁ "Ψιστος, ὁ ὅποιος παρουσιάζεται ὡς Παλαιὸς τῶν Ἡμερῶν ἢ Προαιώνιος, κάθεται ἐπάνω σ' ἔναν ἀπὸ τοὺς θρόνους ποὺ τοποθετοῦνται. Τότε βλέπει ὁ Δανιήλ νὰ ἔρχεται μὲ τὰ σύννεφα τοῦ οὐρανοῦ ἔνας ποὺ ἔμοιαζε μὲ Γιὸν Ἀνθρώπου, δηλ. ἔμοιαζε μὲ μίαν ἀνθρωπίνην φυσιογνωμίαν. Ἐδῶ ἔχομεν μίαν σπουδαίαν λεπτομέρειαν. Ἐνῶ παντοῦ ἀλλοῦ γίνεται λόγος περὶ κάποιου υἱοῦ τοῦ ἀνθρώπου, δηλ. μιᾶς συγκεκριμένης ἀνθρωπίνης προσωπικότητος, τοῦτο εἶναι τὸ μόνον χωρίον τὸ ὅποιον δὲν ὄμιλεῖ περὶ κάποιου συγκεκριμένου υἱοῦ τοῦ ἀνθρώπου, δηλ. μία ἀνθρωπίνη προσωπικότης, ἀλλὰ περὶ κάποιου ποὺ ἀπλῶς ὄμοιαζεν μὲ ἀνθρωπον. Ἀκριβῶς ὅπως τὰ τέσσερα θηρία, στὴν πραγματικότητα, δὲν ἥσαν θηρία, ἀλλὰ ἀπλῶς σύμβολα ἀνθρωπίνων βασιλειῶν, ἔτσι καὶ ἡ φυσιογνωμία ἡ ὅποια ἔρχεται ἐπὶ τῶν νεφελῶν τοῦ οὐρανοῦ δὲν εἶναι μία ἀνθρωπίνη ὑπαρξίας ἀλλὰ Κάποιος ποὺ συμβολίζεται μὲ τὸ σχῆμα τοῦ ἀνθρώπου. Καὶ καθὼς τὰ τέσσερα ζῶα ἀντιπροσώπευαν τέσσερεις βασιλεῖες ἀνθρώπων, ἔτσι κι' ἐδῶ ἔνα ἀνθρώπινον προσωπεῖον ἀντιπροσωπεύει ἔνα ὑπέρτερον, οὐράνιον" Ον, κάποιον ποὺ εἶναι ἀνώτερος τῶν ἀνθρώπων.

Αύτὴν τὴν ὑπεράνθρωπον μορφὴν δανείζεται ἡ ιουδαϊκὴ θεολογία τῶν μεσοδιαθηκικῶν χρόνων ἀπὸ τὸ Βιβλίον τοῦ Δανιὴλ, τὴν καλλωπίζει μὲ πολλὰ καὶ διάφορα στολίδια, ἐξελίσσοντάς την στὴν ἀποκαλυπτικὴν μορφὴν τοῦ Γίοῦ τοῦ Ἀνθρώπου ποὺ συναντοῦμε στὸ πρῶτον Βιβλίον τοῦ Α' Ἐνὼχ καὶ στὸν Ὑπεράνθρωπον Πολεμιστὴν τοῦ τετάρτου Βιβλίου τοῦ Δ' Ἔσδρα.

Ἡ μορφὴ τοῦ Γίοῦ τοῦ Ἀνθρώπου διαδραματίζει ἔναν σπουδαῖον ρόλον στὴν Ιουδαϊκὴν ἐσχατολογίαν, ἡ ὅποια εἶναι γνωστὴ ὑπὸ τὸν ὄρον Ἀποκαλυπτική.<sup>2</sup>

“Οταν, τέλος, ἐρχόμεθα εἰς τὴν ἐποχὴν τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ, ἡ ἴδεα περὶ Γίοῦ τοῦ Ἀνθρώπου εἶχε ἐδραιωθεῖ σταθερὰ στοὺς ιουδαϊκοὺς κύκλους ποὺ ἦσαν ὄπαδοὶ τοῦ ἀποκαλυπτικοῦ κινήματος. Ἡ ἴδεα δὲ περὶ Γίοῦ τοῦ Ἀνθρώπου καὶ ἡ ἴδεα περὶ Βασιλείας τοῦ Θεοῦ ἦσαν ἀλληλένδετες.

Τοῦτο σημαίνει ὅτι τὴν ἐποχὴν τοῦ Χριστοῦ οἱ Ιδουδαῖοι δὲν εἶχαν ὅλοι τὸ ἕδιον περιεχόμενον στὴν ἐθνικὴν των ἐλπίδα διὰ τὸ μέλλον τοῦ λαοῦ των. Ὁ ιουδαϊκὸς λαὸς ἦτο χωρισμένος σὲ διάφορες ὁμολογιακὲς ὄμάδες. Κατ' αὐτὸν τὸν τρόπον τὸ ἔδαφος εἶχε ἐτοιμασθεῖ καὶ γίνει πρόσφορον διὰ τὸ νέον μήνυμα τοῦ Ἰησοῦ. Τὸ μήνυμα τοῦ Ἰησοῦ εἶχε περισσότερα κοινὰ μὲ τὴν ἀποκαλυπτικὴν παράταξιν τῶν Ιουδαίων, στὸ ὅτι ἡ ἐγκαθίδρυσις τῆς Βασιλείας τοῦ Θεοῦ θὰ ἦτο ἔργον Θεοῦ καὶ ὅχι ἔργον ἀνθρώπων, παρὰ μὲ τὴν καθιερωμένην λατρείαν τῶν Σαδδουκαίων καὶ Λευιτῶν, ἡ ἐκείνων οἱ ὅποιοι προσέμεναν μίαν ἐπίγειον, Δαυιδικὴν

<sup>2</sup> Ἡ Ἀποκαλυπτικὴ ἦτο ἔνα ιουδαϊκὸν κίνημα τῶν μεσοδιαθηκικῶν χρόνων ὅταν ἡ προφητεία εἶχεν πλέον ἐκλείψει. Τὸ κίνημα αὐτὸν ἐνεπνέετο ἀπὸ ἀπαισιοδοξίαν ὡς πρὸς τὶς δυνατότητες τοῦ ἀνθρώπου νὰ καλλιτερεύσῃ τὴν ἥθικήν του ζωήν. Τούναντίον ἡ ἀμαρτία θὰ ἐπλημύριζε τὸν κόσμον, ἡ κατάστασις ἐπὶ τῆς γῆς θὰ ἐχειροτέρευε μέχρι σημείου ποὺ θὰ καθιστοῦσε τὴν συνέχισιν τῆς ζωῆς ἀδύνατον, καὶ ὅταν τὰ πράγματα εἶχαν φθάσει εἰς τὸ ἀπροχώρητον, τότε θὰ ἐπενέβαινεν ὁ Θεὸς ἀπὸ τὸν οὐρανὸν ξαφνικὰ καὶ κραταιά, καὶ μὲ ἐντελῶς ἰδικήν του ἐνέργειάν θὰ κατέστρεφεν τὰ ἔργα τοῦ διαβόλου καὶ θὰ ἐγκαθίδρυε τὴν ἰδικήν του Βασιλεία ἐπὶ τῆς γῆς.

βασιλείαν ἔστιασμένην στὸν λαὸν τοῦ Ἰσραὴλ καὶ μὲ κέντρον τὴν Ἱερουσαλήμ.

### 3. Ὁ Υἱός τοῦ Ἀνθρώπου στὴν Διδασκαλίαν τοῦ Ἰησοῦ

“Οταν στραφῶμεν πρὸς τὰ εὐαγγέλια, ἵδιως τὰ συνοπτικά, κάνει ἐντύπωσιν τὸ γεγονὸς ὅτι ἡ ἔκφρασις «ὁ Υἱὸς τοῦ Ἀνθρώπου» χρησιμοποιεῖται ἀπὸ τὸν Ἰησοῦν - καὶ μόνον ἀπὸ τὸν Ἰησοῦν - ώς ἡ πλέον προσφιλὴς προσωνυμία διὰ τὸν ἑαυτόν του. Ἡ ἔκφρασις ἀπαντᾶται 69 φορὲς στὰ συνοπτικὰ εὐαγγέλια καὶ 13 φορὲς στὸ κατὰ Ἰωάννην. ᩧ Ἡ βιβλιογραφία περὶ τοῦ Υἱοῦ τοῦ Ἀνθρώπου εἶναι ὀγκοδεστάτη. Στὸ πρὸ εἴκοσι ἑτῶν ἐκδοθὲν βιβλίον μου, *Ο Υἱὸς τοῦ Ἀνθρώπου. Ὅρομα καὶ Ἐρμηνεία*,<sup>3</sup> μνημονεύνται περὶ τὰ 1.000 ἔργα. ᩧ ἕρευνα ἔχει δείξει ὅτι οἱ 69 μνεῖες περὶ τοῦ Υἱοῦ τοῦ Ἀνθρώπου δύνανται νὰ χωρισθοῦν σὲ διάφορες κατηγορίες κατὰ τὶς συνάφειες στὶς ὁποίες ἀναφέρονται. Οἱ κατηγορίες αὐτὲς εἶναι κυρίως τρεῖς: ἔχομεν λόγια τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ τὰ ὁποῖα ἀναφέρονται στὴν ἐπίγειον ζωὴν καὶ τὸ ἔργον του, λόγια τὰ ὁποῖα ἀναφέρονται στὸ πάθημά του, καὶ λόγια ποὺ ἀναφέρονται στὸν ἐνδοξασμόν του, ἀναλυτικότερα:

	Ἐπίγειος ζωὴ κ. δρᾶσις	Πάθημα	Ἐνδοξασμός	Σύνολον
Μτ	7	10	15	<b>30</b>
Μκ	2	9	3	<b>14</b>
Λκ	7	8	10	<b>25</b>
	<b>16</b>	<b>27</b>	<b>26</b>	<b>69</b>

---

<sup>3</sup> Βλ. σημ. 1.

‘Ο χῶρος εἰς τὴν διάθεσίν μου δὲν ἐπιτρέπει παρὰ νὰ συζητήσω συντόμως ἓνα ἡ δύο λόγια τῆς κάθε κατηγορίας.

### **α. Ο Γιὸς τοῦ Ἀνθρώπου ποὺ ζεῖ καὶ ἐργάζεται στὴν Γῆν**

“Ενα ἀπὸ τὰ λόγια ποὺ ἀναφέρονται στὴν ἐπίγειον ζωὴν καὶ δρᾶσιν τοῦ Κυρίου μας εὑρίσκεται στὸ κατὰ Μτθ 8:20. Τὸ λόγιον τοῦτο προβάλλει τὶς ἀξιώσεις τοῦ Ἰησοῦ καὶ τὸ τίμημα ποὺ πρέπει νὰ πληρώσῃ ἐκεῖνος ποὺ θέλει νὰ ἀκολουθήσῃ τὸν Ἰησοῦν ως μαθητής του. ”Οταν, λοιπόν, ἔνας γραμματεύς ἥλθεν στὸν Ἰησοῦν καὶ τοῦ εἶπε· «Διδάσκαλε, θέλω νὰ σὲ ἀκολουθήσω ὅπου καὶ ἄν πᾶς», ὁ Ἰησοῦς τοῦ ἀπήντησεν·

Αἱ ἀλώπεκες φωλεοὺς ἔχουσιν καὶ τὰ πετεινὰ τοῦ οὐρανοῦ κατασκηνώσεις, ὁ δὲ Γιὸς τοῦ Ἀνθρώπου οὐκ ἔχει ποὺ τὴν κεφαλὴν κλίνῃ.

Ἐδῶ βλέπομεν τὸν Γιὸν τοῦ Θεοῦ νὰ γίνεται Γιὸς τοῦ Ἀνθρώπου, Ἐκεῖνον ποὺ κατέχει τὰ πάντα, τὸν Πλούσιον, ὅπως τὸν περιγράφει ὁ Ἀπ. Παῦλος, νὰ πτωχαίνῃ διὰ χάριν ἡμῶν, καὶ νὰ πτωχαίνῃ μέχρι τοιούτου σημείου ὥστε νὰ τοῦ λείπῃ ἀκόμη καὶ τὸ στοιχειῶδες ποὺ ἀπολαμβάνουν τὰ ἄγρια θηρία -- ἡ στέγη. Ἡ μαθητεία, τὸ νὰ ἥναι κανεὶς μαθητής του, μπορεῖ νὰ σημάνῃ καὶ τὸ ἐνδεχόμενον νὰ μείνῃ ἀστεγος, νὰ συμμερισθῇ τὴν ἔλλειψιν στέγης μαζὶ μὲ τὸν Ἰησοῦν.

“Ενα ἄλλο λόγιον ποὺ ἀφορᾶ τὸν ἐπίγειον Γιὸν τοῦ Ἀνθρώπου, εὑρίσκεται στὸ κατὰ Μᾶρκον 2:10 (= Μτθ 9:6). Τέσσερεις ἄνδρες φέρουν ἔναν παραλυτικὸν στὸν Ἰησοῦν. Ὁ Ἰησοῦς λέγει στὸν παραλυτικὸν·

Θάρσει, τέκνον, ἀφίενται σου αἱ ἀμαρτίαι

Οι παρόντες γραμματεῖς ἀναλογίζονται ὅτι ὁ Ἰησοῦς βλασφημεῖ, κι' αὐτὸ δίνει τὴν εὐκαιρίαν στὸν Ἰησοῦν νὰ ἀπαντήσῃ καὶ νὰ δράσῃ. Τοὺς λέγει·

'Ινατί ἐνθυμεῖσθε πονηρὰ ἐν ταῖς καρδίαις ύμῶν; τί γὰρ εὐκοπώτερον, εἴπεῖν ἀφίενταί σου αἱ ἀμαρτίαι, ἢ εἰπεῖν ἔγειρε καὶ περιπάτει; ἵνα δὲ εἰδῆτε ὅτι ἔξουσίαν ἔχει ὁ νίδος τοῦ ἀνθρώπου ἐπὶ τῆς γῆς ἀφιέναι ἀμαρτίας - τότε λέγει τῷ παραλυτικῷ ἐγερθεὶς ἄρον σου τὴν κλίνην καὶ ὑπαγε εἰς τὸν οἶκον σου.

'Εδῶ βλέπομεν ὅτι ὁ Πτωχός, ἄστεγος, ἐπίγειος Ἰησοῦς ἔχει ὅχι μόνον τὴν ἔξουσίαν νὰ κάμη θαύματα καὶ νὰ θεραπεύῃ ἀλλὰ ἀκόμη καὶ τὸ θεϊκὸν προνόμιον νὰ συγχωρῇ ἀμαρτίας.

Αὐτὰ τὰ παραδείγματα μᾶς δίνουν μίαν ἀμυδρὰν εἰκόνα περὶ τοῦ ἐπιγείου Ἰησοῦ, περὶ τῆς ζωῆς καὶ δρασεώς του.

### **β.' Ο Γίὸς τοῦ Ἀνθρώπου ποὺ Πάσχει**

'Απὸ τὰ πολλὰ λόγια τοῦ Ἰησοῦ ποὺ ἀναφέρονται στὸ πάθημα τοῦ Γίοῦ τοῦ Ἀνθρώπου, ξεχωρίζομεν τὶς τρεῖς προφητείες διὰ τὸν σταυρικὸν του θάνατον. 'Αμέσως μετὰ τὴν ὁμολογίαν τοῦ Πέτρου, ὅτι «Σὺ εἶ ὁ Χριστὸς ὁ Γίὸς τοῦ Θεοῦ», ὁ Ἰησοῦς ἐμπιστεύεται στοὺς μαθητές του ἔνα μυστικόν·

'Απὸ τότε ἥρξατο ὁ Ἰησοῦς δεικνύειν τοῖς μαθηταῖς αὐτοῦ ὅτι δεῖ αὐτὸν (δηλ. τὸν Γίὸν τοῦ Ἀνθρώπου, παράβ. Μκ) εἰς Ἱεροσόλυμα ἀπελθεῖν καὶ πολλὰ παθεῖν ἀπὸ τῶν πρεσβυτέρων καὶ ἀρχιερέων καὶ γραμματέων καὶ ἀποκτανθῆναι καὶ τῇ τρίτῃ ἡμέρᾳ ἐγερθῆναι (Μτθ 16:21).

Λίγο ἀργότερα, μετὰ ἀπὸ τὴν Μεταμόρφωσίν του, τοὺς λέγει πάλι, ἀλλὰ αὐτὴν τὴν φορὰν μὲ διαφορετικὰ λόγια·

Μέλλει ό νίδιος τοῦ ἀνθρώπου παραδίδοσθαι εἰς χεῖρας ἀνθρώπων, καὶ ἀποκτενοῦσιν αὐτόν, καὶ τῇ τρίτῃ ἡμέρᾳ ἐγερθήσεται (Μτθ 17:22-23).

Τέλος, ἐνῷ εὑρίσκετο καθ' ὁδὸν πρὸς τὰ Ἱεροσόλυμα, ἐκμυστηρεύεται στοὺς μαθητάς του·

Ίδοὺ ἀναβαίνομεν εἰς Ἱεροσόλυμα, καὶ ό νίδιος τοῦ ἀνθρώπου παραδοθήσεται τοῖς ἀρχιερεῦσιν καὶ γραμματεῦσιν, καὶ κατακρινοῦσιν αὐτὸν θανάτῳ καὶ παραδώσουσιν αὐτὸν τοῖς ἔθνεσιν εἰς τὸ ἐμπαῖξαι καὶ μαστιγῶσαι καὶ σταυρῶσαι, καὶ τῇ τρίτῃ ἡμέρᾳ ἐγερθήσεται (Μτθ 20:18).

Ἐὰν ἐπροσέξατε ἡ τρίτη προφητεία εἶναι σαφεστέρα καὶ περιέχει περισσότερες λεπτομέρειες ἀπὸ τὶς πρῶτες δύο. Αὐτὲς οἱ τρεῖς προφητεῖες ἀντιπροσωπεύουν ὑπέροχα τὸν πάσχοντα Γίὸν τοῦ Ἀνθρώπου, τὸν Γίὸν τοῦ Ἀνθρώπου ὅστις ἥλθε ὅχι διὰ νὰ διακονηθῇ ἀλλὰ διὰ νὰ διακονήσῃ καὶ νὰ δώσῃ τὴν ψυχὴν του λύτρον ἀντὶ πολλῶν (Μκ 10:45).

Ο προφ. Ἡσαΐας, στὸ 53ον κεφάλαιόν του, ὁμιλεῖ περὶ τοῦ Δούλου τοῦ Γιαχβέ. Πολλὲς ἀπὸ τὶς λεπτομέρειες στὸ κεφάλαιον τοῦτο συμπληρώνουν τὴν εἰκόνα τοῦ Πάσχοντος Γίον τοῦ Ἀνθρώπου, ἀλλὰ ἡ ἰδέα περὶ τοῦ Γίον τοῦ Ἀνθρώπου ἀπουσιάζει παντελῶς στὸ βιβλίον τοῦ Ἡσαΐα. Φαίνεται, λοιπόν, ὅτι ὁ Ἰησοῦς συνένωσεν τὶς δύο ἰδέες ἢ εἰκόνες περὶ Γίον τοῦ Ἀνθρώπου στὸν Δανιὴλ καὶ τοῦ Δούλου τοῦ Γιαχβέ στὸν Ἡσαΐαν καὶ ἡ νέα εἰκόνα περὶ τοῦ Γίον τοῦ Ἀνθρώπου ἡ ὅποια προῆλθε ἀπὸ αὐτὴν τὴν ἔνωσιν ἔγινε ὁ πιὸ ἀγαπητός αὐτοπροσδιορισμός τοῦ Κυρίου μας.

### γ. Ὁ Γίὸς τοῦ Ἀνθρώπου ποὺ Δοξάζεται

Τὸ 24ον καὶ 25ον κεφάλαιον τοῦ εὐαγγελίου τοῦ Ματθαίου (ὅπως καὶ τὰ παράλληλα κεφάλαια Μκ 13 καὶ Λκ 21) μνημονεύουν τὸν ὄρον «ὁ Γίὸς

τοῦ Ἀνθρώπου» πολλὲς φορές. Τὰ κεφάλαια αὐτὰ ἀσχολοῦνται μὲ τὴν δευτέραν ἔλευσιν τοῦ Κυρίου καὶ παρουσιάζουν τὸν Σταυρωθέντα καὶ Ἀναστάντα Γίὸν τοῦ Ἀνθρώπου νὰ ἐπιστρέψῃ στὴν γῆν μὲ δόξα, δύναμιν, καὶ τιμὴν, ἐρχόμενος ἐπὶ τῶν νεφελῶν τοῦ οὐρανοῦ. Κανένα ἄλλο χωρίον δὲν ὑπενθυμίζει τὴν ἀρχικὴν παρουσίασιν τῆς οὐρανίου αὐτῆς φυσιογνωμίας στὸ βιβλίον τοῦ Δανιήλ ὅσον ἡ περιγραφὴ ποὺ ἔχομε στὸ Μτθ 24 καὶ 25.

Ἐδῶ ὁ Γίὸς τοῦ Ἀνθρώπου δὲν εἶναι πλέον ὁ ταπεινὸς, ἄστεγος, καὶ πτωχὸς Δοῦλος τοῦ Θεοῦ, δηλ. ὁ ἐπίγειος Γίὸς τοῦ Ἀνθρώπου, ἢ ὁ Γίὸς τοῦ Ἀνθρώπου κατὰ τὴν ἐπίγειον ζωὴν καὶ δρᾶσιν του, οὕτε εἶναι ὁ πάσχων Γίὸς τοῦ Ἀνθρώπου, Ἐκεῖνος ποὺ πρέπει νὰ ἀναβῇ εἰς τὴν Ἱερουσαλὴμ, νὰ παραδοθῇ εἰς τὰς χεῖρας τῶν ἀμαρτωλῶν, νὰ μαστιγωθῇ καὶ νὰ σταυρωθῇ, ἀλλὰ εἶναι ὁ δεδοξασμένος Γίὸς τοῦ Ἀνθρώπου, Ἐκεῖνος ποὺ ἔχει καθίσει στὰ δεξιὰ τοῦ Θεοῦ, καὶ ὁ ὄποιος, ὅπως ἡ μορφὴ ἡ ὄποια ὡμοίαζεν μὲ Γίὸν Ἀνθρώπου στὸ βιβλίον τοῦ Δανιήλ, ἐρχεται ἐπὶ τῶν νεφελῶν τοῦ οὐρανοῦ μὲ ἔξουσία διὰ νὰ κάμῃ κρίση, καὶ νὰ κρίνῃ τὰ ἔθνη.

Διαβάζομεν στὸ Ματθαῖον 24:30:

καὶ τότε φανήσεται τὸ σημεῖον τοῦ νιοῦ τοῦ ἀνθρώπου ἐν οὐρανῷ, καὶ τότε κόψονται πᾶσαι αἱ φυλαὶ τῆς γῆς καὶ ὄψονται τὸν νιὸν τοῦ ἀνθρώπου ἐρχόμενον ἐπὶ τῶν νεφελῶν τοῦ οὐρανοῦ μετὰ δυνάμεως καὶ δόξης πολλῆς

Καὶ στὸ κεφ. 25:31, διαβάζομεν:

“Οταν δὲ ἔλθῃ ὁ νιὸς τοῦ ἀνθρώπου ἐν τῇ δόξῃ αὐτοῦ καὶ πάντες οἱ ἄγγελοι μετ’ αὐτοῦ, τότε καθίσει ἐπὶ θρόνου δόξης αὐτοῦ· καὶ συναχθήσονται ἔμπροσθεν αὐτοῦ

πάντα τὰ ἔθνη, καὶ ἀφορίσει αὐτοὺς ἀπ' ἄλλήλων, ὥσπερ ὁ ποιμὴν ἀφορίζει τὰ πρόβατα ἀπὸ τῶν ἐρίφων.

Ἐδῶ ἡ ζωὴ καὶ ἡ δρᾶσις τοῦ Γίοῦ τοῦ Ἀνθρώπου ἔχει κάμει ἔναν ὄλόκληρον κύκλον. Ἡλθε ταπεινὸς καὶ ἀνθρωπίνως ἀδύνατος, χωρὶς νὰ ἔχει μέρος νὰ κλίνῃ κάν τὴν κεφαλήν του, περιεπάτησε τὸν ἀνηφορικὸν δρόμον τοῦ Γολγοθᾶ, κι’ ἔχοντας πιῇ ὅλον τὸ ποτήριον ποὺ τοῦ προσέφερεν ὁ Πατήρ του, ἐνυψώθη κι’ ἐδοξάσθη, κι’ ἔλαβεν τὴν πλήρην ἐξουσίαν ἐν οὐρανῷ καὶ ἐπὶ γῆς, κι’ ἐπιστρέφει μετὰ δόξης διὰ νὰ κρίνῃ ζῶντας καὶ νεκρούς. Ὁ ἀπ. Παῦλος τὸ διατυπώνει μὲ τὸν ἰδικόν του τρόπον ὅταν γράφει (Φιλ 2:6-11):

ὅς ἐν μορφῇ θεοῦ ὑπάρχων οὐχ ἀρπαγμὸν ἤγήσατο τὸ εἶναι ἵσα θεῷ, ἀλλὰ ἐαυτὸν ἐκένωσεν μορφὴν δούλου λαβών, ἐν ὁμοιώματι ἀνθρώπων γενόμενος· καὶ σχήματι εὑρεθεὶς ὡς ἄνθρωπος ἐταπείνωσεν ἐαυτὸν γενόμενος ὑπήκοος μέχρι θανάτου, θανάτου δὲ σταυροῦ. διὸ καὶ ὁ θεὸς αὐτὸν ὑπερύψωσεν καὶ ἐχαρίσατο αὐτῷ τὸ ὄνομα τὸ ὑπὲρ πᾶν ὄνομα, ἵνα ἐν τῷ ὄνόματι Ἰησοῦ πᾶν γόνυ κάμψῃ ἐπουρανίων καὶ ἐπιγείων καὶ καταχθονίων καὶ πᾶσα γλῶσσα ἐξομολογήσηται ὅτι κύριος Ἰησοῦς Χριστὸς εἰς δόξαν θεοῦ πατρός.

‘Ο αὐτοπροσδιορισμὸς τοῦ Ἰησοῦ «ὁ Γίος τοῦ Ἀνθρώπου» εἶναι ἴσως ὁ καλήτερος τρόπος διὰ νὰ καταλάβωμεν κάτι ἀπὸ τὴν ψυχολογίαν τοῦ Ἰησοῦ, δηλ. πῶς ἀντιλαμβάνετο τὸν ἐαυτόν του. Στὸ κήρυγμά του περὶ Βασιλείας τοῦ Θεοῦ καὶ στὴν παρουσίασιν τοῦ προσώπου του ὡς Γίοῦ τοῦ Ἀνθρώπου ὁ Ἰησοῦς μᾶς ἐφανέρωσεν Ποιός εἶναι καὶ γιατί ἦλθε στὴν γῆν.